

PATHGATE INSTITUTE OF BUDDHIST STUDIES

A MEMBER OF Palyul Sangha International

Διδασκαλία του

Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ  
Ντόρτζε Ρίνποτσε

*Η Βουδιστική Οπτική  
Σχετικά με τον Καπνό*

## ***Οδηγός ο οποίος Αποτρέπει τον Τυφλό από το Εσφαλμένο Μονοπάτι που Καταλήγει στον Γκρεμό***

Μιλήσαμε το πρωί για τα Πέντε Δηλητήρια, τα οποία είναι δηλητήρια του νου. Το αντίδοτο αυτών είναι η άσκηση του Ντάρμα, που σας επιτρέπει να κατανοήσετε τι είναι αυτά τα δηλητήρια και να κάνετε εκείνο που είναι βοηθητικό για να τα αποφύγετε. Αλλά υπάρχουν επίσης και άλλες ουσίες οι οποίες δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια. Ακόμη κι αν με προσπάθεια καταφέρετε να εξαγνίζετε τα εμπόδια του νου, όταν εμπλέκεστε σε ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να δημιουργηθούν επίσης προβλήματα.

Έτσι σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω σχετικά με την επιβλαβή επιρροή συγκεκριμένων ουσιών που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Το κύριο θέμα αυτής της διδασκαλίας βασίζεται σε μια διδασκαλία που φέρει τον τίτλο: «*Οδηγός ο οποίος αποτρέπει τον Τυφλό από το Εσφαλμένο Μονοπάτι που καταλήγει στον Γκρεμό*». Αυτό είναι το όνομα της διδασκαλίας. Σε κάθε διδασκαλία κάνουμε μια μικρή προσευχή, τιμώντας τους μεγάλους δασκάλους για την υποστήριξη και την συμπόνια τους έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να γεννήσουμε το είδος της κατανόησης που έχουν εκείνοι. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την ιστορία του καπνού.

### **Η Προέλευση του Καπνού**

#### **Η ευχή μιας δαιμόνισσας**

Περίπου εκατό χρόνια μετά το πέρασμα του Σακουαμούνι Βούδα στη Νιρβάνα, στη γη της Κίνας υπήρχε ένας θηλυκός δαίμονας, μια δαιμόνισσα. Εξ αιτίας της λαγνείας της, τρελάθηκε, παραφρόνησε από την μεγάλη της λαγνεία και ενώ πέθαινε είπε τα εξής λόγια: «*Μέσω αυτού του σώματος του δικού μου, προσεύχομαι τα όντα της γης να οδηγηθούν στα κατώτερα βασίλεια. Όταν πεθάνω, θάψτε τη σορό μου ανέγγιχτη, μην την αγγίζετε καθόλου. Μετά από κάποιο διάστημα, ένα άνθος, το οποίο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα θα αναπτυχθεί από μέσα μου, από τη μήτρα μου. Και μόνο μυρίζοντας το άρωμα του άνθους, κάποιος θα βιώνει αφάνταστη ευδαιμονία σε σώμα και νου, πολύ πιο ηδονική από ότι η ένωση του αρσενικού με το θηλυκό. Θα διαδοθεί σε όλα τα πλάτη μέχρι να το απολαμβάνουν τα περισσότερα όντα αυτής της γης*».

Αυτή ήταν λοιπόν η ευχή της. Τώρα μπορεί κανείς να δει παντού την καρποφορία αυτής της ευχής, όπως το όπιο και όλες εκείνες τις σχετικές τοξικές ουσίες, όπως η κοκαΐνη, και όλα τα σχετικά πράγματα που λαμβάνει κάποιος από το στόμα ή από την μύτη. Κανένα απ' αυτά δεν βοηθάει να φύγει η πείνα ή η δίψα, ούτε έχουν απαραίτητα νοστιμότατη γεύση, και κανένα απ' αυτά δεν ωφελεί στην αύξηση της δύναμής σας, της ευεξίας σας, δεν ωφελεί την κράση σας ή την ζωτική σας ενέργεια, στην πραγματικότητα την διαλύουν. Πολλοί καλλιτέχνες του rhythm and blues, και καλλιτέχνες της Τζαζ, έπαιρναν κάποτε ναρκωτικά, πειραματίζονταν με αυτά νομίζοντας πώς θα αύξαιναν την δημιουργικότητά τους, και σε αυτή την περίοδο πίστεψαν ότι το κατάφεραν. Και

αργότερα, όταν εγκατέλειψαν τις ουσίες και με στερνή γνώση κοίταξαν πίσω, εκείνες οι περίοδοι μουσικής δημιουργίας ήταν στην πραγματικότητα οι χειρότερες, αλλά όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση, τα πάντα είναι όμορφα.

Αυτές οι ουσίες όχι μόνον δεν βελτιώνουν την κράση σας, αλλά συχνά σας κάνουν να αισθάνεστε πιο νευρικοί καθώς αισθάνεστε «χάϊ» και στη συνέχεια πέφτετε, αλλά πέφτετε πολύ. Δημιουργούν όλεθρο στο κυκλοφορικό σας σύστημα, αυξάνουν την πίεση του αίματος και μπορούν να προκαλέσουν επίσης και άλλες σχετικές ασθένειες, όπως ο καρκίνος και διάφορες παθήσεις του κυκλοφορικού. Όμως αν κοιτάξετε γύρω σας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ισχυρή έλξη για αυτές τις ουσίες, όπως διεθνή μοντέλα οι οποίες είναι γνωστές για τη χρήση που κάνουν, και αντί να πάνε στη φυλακή, γίνονται ακόμη πιο διάσημες.

## Η Καλιγιούγκα

Όλο αυτό λοιπόν ταιριάζει με την προφητεία του Γκούρου Ρίνποτσε, που λέει ότι βιώνετε την περίοδο της Καλιγιούγκα. Καλιγιούγκα σημαίνει η Περίοδος της Παρακμής, όπου οι άνθρωποι έχουν τρομερά μειωμένη επίγνωση της αλήθειας όπου δεν μπορεί να ευχαριστήσεις κανέναν· δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τον εργοδότη σου, δεν μπορείς να ευχαριστήσεις εκείνους που εργάζονται για εσένα. Ό,τι κι αν κάνεις για τους άλλους, εκείνοι δε θα δείξουν πραγματική ευγνωμοσύνη, στην πραγματικότητα θα θυμώσουν επειδή αισθάνονται ότι έχει προσβληθεί η υπερηφάνεια τους. Για αυτό τα πράγματα δεν βγάζουν νόημα. Έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν έναν εθισμό σε αυτές τις ουσίες, αισθάνονται ότι είναι ακαταμάχητες, και όσο κι αν προσπαθεί κανείς να ελέγξει την κατάσταση, οι άνθρωποι συνεχίζουν να τις εμπορεύονται λαθραία, να τις καπνίζουν και να τις εισπνέουν. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι ευχές του θηλυκού δαίμονα, αυτό πραγματικά ήθελε και τώρα καρποφορεί.

## Προφητείες

Στον καιρό του ο Γκούρου Ρίνποτσε, έκρυψε πάρα πολλά τέρμα – κρυμμένες διδασκαλίες, στο χώρο, στην πέτρα, σε όλα τα Τέσσερα Στοιχεία. Μια από αυτές οι διδασκαλίες ανήκει στο Τσόκορ Ράτνα Λίνγκπα. Σε αυτήν λέει: «Όταν ο μεγάλος διδάσκαλος, ο Παντμασαμπάβα δέσμευε τα όντα με τον όρκο της αφοσίωσης, υπήρχαν εννέα αδελφοί οι οποίοι έσπασαν τα σαμάγια, τον κώδικα της τιμής· και αυτό ο νεότερος από τους εννέα αδελφούς - εννέα δαίμονες – το κατάφερε λέγοντάς τους: «Αδελφοί, μην απελπίζεστε. Ακούστε με, θα εμφανιστώ σαν το φυτό του καπνού στην χώρα της Κίνας. Το όνομα της τοξικής ουσίας θα είναι το Μαύρο Δηλητήριο. Θα εμφανιστεί στην χώρα που συνορεύει με την Κίνα και το Θιβέτ, και έτσι θα εξαπλωθεί στο Θιβέτ και σε άλλους τόπους. Οι άνθρωποι του Θιβέτ θα καταναλώσουν αυτή την ουσία και θα την βρουν πολύ απολαυστική. Η δυναμική της και η ισχύς της θα κάνουν τα Πέντε Δηλητήρια να αναπτυχθούν και να επεκταθούν. Καπνίζοντας την ουσία αυτή, οι άνθρωποι θα απορρίπτουν τις Δέκα Ενάρετες Πράξεις του σώματος, του λόγου και του νου και θα ασπάζονται τις Δέκα Μη-ενάρετες σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν. Έτσι, εκείνοι οι άνθρωποι που είναι κάτοχοι της διδασκαλίας του Βούδα θα

*βρεθούν σε μια θέση επισφαλή, κι έτσι η ζωή τους θα καταλήξει να τελειώνει πολύ γρήγορα. Ο καπνός αυτού του δηλητηρίου θα διεισδύσει στη γη και θα φέρει το θάνατο σε εκατοντάδες χιλιάδες πόλεις των Νάγκα»».*

### **Τα Νάγκα**

Τα Νάγκα είναι μια φυλή που είναι κάτι ανάμεσα σε ανθρώπους και θεούς και μοιάζουν με φίδι, με ένα μικρό δράκο. Τα όντα αυτά δεν είναι μυστικιστικά πλάσματα, είναι στην πραγματικότητα πολύ πραγματικά. Έχουν τον έλεγχο του ύδατος και του καιρού. Πολλά από αυτά είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Ντάρμα. Υπάρχουν επίσης κάποια Νάγκα που είναι βλαπτικά και προκαλούν προβλήματα.

Έτσι τα Νάγκα είναι πολύ πραγματικά. Αυτό το δηλητήριο, ο καπνός για τον οποίο μιλάμε, λέγεται ότι μπορεί να φέρει το θάνατο στα Νάγκα σε αναρίθμητες πόλεις που ανήκουν στο βασίλειο των Νάγκα. Εξαιτίας αυτού, δεν θα πέφτουν βροχές, τα σπαρτά και τα κοπάδια δεν θα ευημερούν και θα υπάρξει κοινωνική ταραχή, επιδημίες και διάφορα ανεπιθύμητα συμβάντα. Έτσι όταν σκέφτεστε το κάπνισμα και νομίζετε ότι είναι μόνον καρκίνος – γελιέστε.

### **Αναταραχή στα στοιχεία**

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να υπάρχουν πολλές φυσικές καταστροφές, όπως ο Τυφώνας Κατρίνα, οι σεισμοί και τα τσουνάμι. Όλο αυτό είναι πολύ πραγματικό, έχετε διαβάσει για αυτό, το έχετε δει στην τηλεόραση. Υπάρχει κοινωνική ταραχή, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν με ένα τρόπο μια κοινωνική ταραχή. Οι άνθρωποι δυστυχούν με την μία ή την άλλη κυβέρνηση – όπως και με τον πόλεμο στον Λίβανο αυτήν την περίοδο. Όλα αυτά τα πράγματα θα εξακολουθήσουν. Και όλα αυτά οφείλονται σε ουσίες όπως ο καπνός και τα ναρκωτικά. Εσείς διαταράσσετε την κατάλληλη τάξη των στοιχείων – με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.

Όταν υπάρχει ανισορροπία στο στοιχείο του νερού, το αποτέλεσμα είναι το τσουνάμι. Όταν υπάρχει ανισορροπία στο στοιχείο της γης, το αποτέλεσμα είναι οι σεισμοί. Στα μέρη που δεν προβλέπεται βροχή, βρέχει υπερβολικά· και όπου χρειάζεστε βροχή, δεν βρέχει. Αυτά δεν είναι σκέτα λόγια. Αν κοιτάξετε γύρω σας, θα το δείτε να συμβαίνει. Τα ψάρια δεν είναι πια εκεί που ήταν, και οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για αυτό, βρίσκονται κάτω από την επήρεια αυτών των ουσιών. Σε προσωπικό επίπεδο, όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτές τις ουσίες, θα σας εμποδίζουν να λάβετε τα ευεργετήματα του Ντάρμα – δεν θα είστε σε θέση ούτε να το κατανοήσετε. Έχω δει ανθρώπους να απομακρύνονται από τις διδασκαλίες εξαιτίας των ουσιών επειδή αρνούνται να τις εγκαταλείψουν και παρασύρουν και άλλους δημιουργώντας και σε αυτούς προβλήματα.

Έτσι δε θα υπάρχει βροχή όταν την χρειάζεστε, οι σοδειές και τα κοπάδια δε θα ευημερούν, θα υπάρχει αφθώδης πυρετός και η γρίπη των πτηνών. Όλα αυτά τα έχουν προβλέψει και προφητέψει στις διδασκαλίες, στα τέρμα – πράγματα όπως η κοινωνική αναταραχή, οι επιδημίες, οι ασθένειες, το SARS (Οξύ Σύνδρομο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας), το HIV και πολλά, πολλά ανεπιθύμητα συμβάντα.

Ο καπνός από τα τσιγάρα και από τα ναρκωτικά, όταν ανεβαίνει στον ουρανό, θα καταστρέψει επίσης τις κατοικίες και τα ανάκτορα των θεών με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκλείψεις σε άκαιρες στιγμές, και κομήτες που θα εμφανίζονται στον ουρανό. Οι άνθρωποι που τις καπνίζουν θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις όπως το γεγονός ότι θα ξεραθούν τα ενεργειακά τους κανάλια καθώς και το ουσιώδες υγρό.

Η κατανάλωση ουσιών θα είναι η αιτία να εκδηλωθούν τα 404 είδη ασθενειών. Όποιοι καπνίζουν θα επαναγεννηθούν στα κατώτερα βασίλεια. Αν κάποιος καπνίζει και κάποιος άλλος εισπνέει την μυρωδιά, είναι σαν να ξεριζώνεται η καρδιά έξι εκατομμυρίων όντων. Δεν είναι λοιπόν μια απλή περίπτωση παθητικού καπνίσματος, είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Αυτό δεν προέκυψε τώρα, η διδασκαλία αυτή εμφανίστηκε πριν πολύ καιρό και η διδασκαλία που σας δίνω βασίζεται σε αυτό το κείμενο.

Ένα άλλο τέρμα, το Σάνγκυε Λίνγκπα, λέει τα εξής: *«Στην περίοδο του Καλιγιούγκα, η οποία είναι περίοδος παρακμής, οι άνθρωποι εκτρέπονται σε ποικίλες ανθυγιεινές πράξεις. Συγκεκριμένα, αντί να τρώνε εκείνες τις τροφές που είναι γευστικές, οι άνθρωποι καταναλώνουν τις χειρότερες ουσίες οι οποίες είναι δηλητηριώδεις και έχουν και άσχημη μυρωδιά. Καταναλώνοντας αυτές τις ουσίες θα γίνονται όλο και πιο αναποτελεσματικοί σε ο,τιδήποτε κάνουν. Θα αναπτύσσουν συνεχώς αυτόν τον εθισμό και θα ελκύονται φανατικά προς την κατανάλωση του δηλητηρίου αυτού. Θα φτύνουν ανεξέλεγκτα και η μύτη τους θα τρέχει ανεξέλεγκτα. Η υγεία τους και η όψη τους θα μαραθθούν».* Αυτή είναι η περιγραφή ναρκωτικών όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη.

Σε ένα άλλο τέρμα που ανακάλυψε ο Ρέσινγκ Γκόντεμ, υπάρχει η εξής πρόβλεψη: *«Στην εποχή τις έσχατης παρακμής, την εποχή του Καλιγιούγκα για την οποία μιλώ, οι άνθρωποι θα απορροφούν δηλητηριώδες έμεσμα, την τροφή των Γκαντάρβα (οι Γκαντάρβα είναι τα πνεύματα του καπνού). Και μόνη η μυρωδιά του θα κάνει κάποιον να πηγαίνει στην Βατζρική Κόλαση, την Κόλαση Αβίτσι. Για το λόγο αυτό, εγκαταλείψτε τον αμέσως».*

Η πρόβλεψη που ανακαλύφθηκε από τον Ντούντουν Ντόρτζε, λέει το εξής: *«Οι μονάχοι και οι μοναχές που απολαμβάνουν να εισπνέουν τον καπνό αυτού του φυτού και να σνιφάρουν τις σκόνες αυτές είναι όλοι επίορκοι των Σαμάγια, όλοι έχουν σπάσει τον κώδικα της τιμής. Με αυτή την ψυχαναγκαστική επιθυμία να εγείρεται ατελεύτητα, καταλήγουν να εξαπατώνται από τον Μάρα εύκολα. Ως σημάδι εξάντλησης της αρετής, δάκρυα θα ρέουν ανεξέλεγκτα».* Ο Μάρα φυσικά είναι ο κύριος της πλάνης. Αντιπροσωπεύει τις αρνητικές επιρροές οι οποίες ενσωματώνονται σε μια οντότητα, και οι οποίες εκδηλώνονται σαν μια ενέργεια που συσκοτίζει το νου σας. Συνεπώς, στη Βουδιστική διδασκαλία, πάντοτε μιλούμε για τον διαφορετικό βαθμό εμποδίων που παρεμβαίνουν στην ισχυρή μας επιθυμία να μεταμορφώσουμε το σώμα, το λόγο και το νου μας – και συχνά αναφερόμαστε στα εμπόδια αυτά ως τα «τέσσερα Μάρα».

## Τα Τέσσερα Μάρα

- Οι αρνητικές επιδράσεις των σωρευμάτων
- Οι αρνητικές επιδράσεις της πλάνης
- Οι αρνητικές επιδράσεις της θείας νεότητας
- Οι αρνητικές επιδράσεις του θανάτου

Το πρώτο Μάρα αναφέρεται στα ψυχοσωματικά σωρεύματα τα οποία είναι το προϊόν της πλάνης μας και των αρνητικών καρμικών δυνάμεων. Τα ψυχοσωματικά σωρεύματα αναφέρονται στην φυσική σας μορφή, το αίσθημα, την αντίληψη, τον νοητικό σχηματισμό ως αποτέλεσμα της αντίληψης και του αισθήματος, και το επίπεδο της συνειδητότητας που υπάρχει.

Το δεύτερο Μάρα αναφέρεται στα αρνητικά συναισθήματα, όπως η επιθυμία, το μίσος, η ζήλεια, και ο θυμός, που κυριεύουν το νου μας και βλάπτουν εμάς και τους άλλους.

Το τρίτο Μάρα, το τρίτο είδος πλάνης αναφέρεται ως αυθόρμητος πειρασμός αυτόν που συνήθως αισθάνεται κάποιος σε σχέση με τις απολαύσεις των αισθήσεων.

Το τέταρτο Μάρα αναφέρεται στον συνηθισμένο θάνατο, ο οποίος επέρχεται ενάντια στις επιθυμίες μας ως συνέπεια των περασμένων μας πράξεων, χωρίς δυνατότητα επιλογής.

Αυτό σας δίνει κάποια ιδέα σχετικά με τον Μάρα.

Όταν ο Κύριος Βούδας ήταν στη διαδικασία της επίτευξης της πραγμάτωσης, ο Μάρα εμφανίστηκε από το νερό με την μορφή του Βούδα. Ήταν τότε που ο Βούδας εκτέλεσε την χειρονομία της Επαφής-με-τη-γη και είπε: *«Ας είναι η γη μάρτυράς μου, δεν είσαι παρά μια πλάνη»*. Έτσι, ο Μάρα έχασε την επίδρασή του. Ακόμη και αυτό το τελικό τέχνασμα δεν λειτούργησε.

Στο Λονγκ Σάου, αποκαλύπτεται η εξής πρόβλεψη: *«Την περίοδο που οι άνθρωποι θα καπνίζουν αυτές τις διαβολικές ουσίες, οι στενοί φίλοι θα δηλητηριάζουν ο ένας τον άλλον»*.

Ένα άλλο τέρμα το οποίο ανακάλυψε ο Ντούνζεντ Ντόρτζε, λέει: *«Εξ αιτίας των Πέντε Χονδροειδών δηλητηρίων, του πάθους, του μίσους, της ταραχής και των συγκρούσεων, η θλίψη των όντων θα καίει σαν την κόλαση. Ως αποτέλεσμα, καθώς οι Δέκα Ενάρετες Ενέργειες απορρίπτονται, οι Δέκα Μη-Ενάρετες Ενέργειες θα μαίνονται σαν την καταιγίδα. Η ευεργετική δραστηριότητα θα αγνοηθεί και θα παραμεληθεί, ενώ οι διαστρεβλωμένες πρακτικές θα πολύ διαδεδομένες»*.

Διαστρεβλωμένες πρακτικές – τι είδους διαστρεβλωμένες πρακτικές; Οι πρακτικές του «New Age» είναι διαστρεβλωμένες πρακτικές. Άνθρωποι που δεν έχουν ικανότητα και

παριστάνουν ότι είναι κάτι που δεν είναι – δεν βοηθάει. Και οι άνθρωποι θα γίνονται όλο και χειρότεροι και ακόμα και οι προστάτες θα εξαφανιστούν και οι δαίμονες θα αποκτήσουν δύναμη. Για αυτό τον λόγο οι άνθρωποι παρασύρονται σε πολέμους, παρασύρονται σε ταραχές, σε μάχες, σε κάθε είδους σύγκρουση. Φεύγουν από το σπίτι σαν συνηθισμένοι άνθρωποι και την επόμενη στιγμή μαθαίνεις ότι έχουν εμπλακεί σε ταραχές. Επειδή όλοι οι Μάρα είναι παρόντες. Και υποκρίνονται ότι τα πάντα είναι εντάξει.

Οι άνθρωποι που εισπνέουν το καπνό θα βρίσκουν τα κανάλια της Διακρίνουσας Σοφίας φραγμένα – ο καπνός μπλοκάρει τα κανάλια της Διακρίνουσας Σοφίας. Αυτό σημαίνει ότι δε θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Όχι μόνον αυτό, θα προκαλέσει την εμφάνιση ταραχής και άλλων συσκοτισμένων συναισθημάτων τα οποία θα ενταθούν. Ο,τιδήποτε έχετε θα εντείνεται.

Κάτι ενδιαφέρον – βλέπετε ανθρώπους που καπνίζουν και διακόπτουν το κάπνισμα και πολύ συχνά και γρήγορα παίρνουν βάρος. Αυτό δείχνει πόση ποσότητα φαγητού χάνεται και μόνο με το κάπνισμα. Δεν τρώνε περισσότερο από πριν, αλλά παίρνουν βάρος. Γιατί; Επειδή το κάπνισμα καταστρέφει τις καλές ουσίες της θρέψης του σώματος. Πολλοί άνθρωποι κόβουν το κάπνισμα και το αρχίζουν ξανά επειδή έχουν βάλει βάρος. Ο λόγος που ήταν πιο αδύνατοι είναι επειδή το κάπνισμα σκοτώνει τις βιταμίνες, σκοτώνει τα πάντα στην πραγματικότητα, τις ίδιες τις ζωτικές δυνάμεις.

Νομίζετε λοιπόν ότι ο κόσμος πορεύεται στο χάος μόνον επειδή οι άνθρωποι είναι δυστυχείς; Δεν είναι μόνον αυτό, υπάρχει ένα πλήθος ουσιών που κυκλοφορούν σήμερα οι οποίες δημιουργούν αυτό το πρόβλημα.

Καθώς οι αγωγοί της σοφίας στο σώμα κλείνουν, οποιαδήποτε επίγνωση έχετε εντός σας θα χάσει την διαύγειά της. Η γενική εξάντληση της αρετής που είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαγωγής θα προκαλέσει αναταραχή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνον σε εσάς· δε θα προκαλέσει μόνο καρκίνο σε εσάς – θα προκαλέσει ταραχή και προβλήματα σε όλο τον κόσμο.

Τα πάντα, θρησκευτικά αντικείμενα, δοχεία ευλογίας, θα φθαρούν και θα αποδυναμωθούν, ενώ οι εσφαλμένες αντιλήψεις και η ψευδο-θρησκεία θα εξαπλωθούν και θα γίνουν δημοφιλείς. Οι συνθήκες θα γίνουν τόσο δύσκολες που ακόμα και οι Νταρμικοί Προστάτες θα στρέψουν την πλάτη τους στα όντα και θα στραφούν προς το Όρος Μερού, το κέντρο του σύμπαντος στο οποίο ανήκει και αυτός ο κόσμος.

Και σε αυτό το τέρμα λέει: *«Ξένοι θα εισβάλουν το κεντρικό Θιβέτ και οι αυτόχθονες θα εξαναγκαστούν να περιπλανιούνται στην παραμεθόρια ζώνη και το δόγμα του Μάρα θα εξαπλωθεί και η γη θα γίνει πραγματική κόλαση»*. Η παραμεθόρια ζώνη κοντά στο Θιβέτ είναι η Ινδία. Γι αυτό οι Θιβετανοί δεν ήθελαν τους ξένους στο Θιβέτ παλαιότερα. Αυτή είναι μια από τις πολλές διδασκαλίες που αποκαλύπτουν αυτή την προφητεία.

Ο Σένγκντου Νυίνγκπα ανακάλυψε την ακόλουθη πρόβλεψη, η οποία λέει: *«Μόνο να μυρίσει κανείς την οσμή των βοτάνων αυτών, των χόρτων, των φύλλων τους – τα οποία*

φύτρωσαν από μια σταγόνα αίματος μιας λάμιας, μιας δαιμόνισσας – θα γίνει η αιτία να πάει στη Βατζρική Κόλαση». Η Βατζρική Κόλαση είναι η χειρότερη από τα Δεκαοχτώ Βασίλεια της Κόλασης.

Σε μια άλλη πρόβλεψη του Μάντσιγκ Νάνγκτρουπ λέει: «Στην τελική Εποχή της Έριδας, θα υπάρχει κάτι που θα τοποθετείται στο στόμα το οποίο θα είναι προικισμένο με τα Πέντε Δηλητήρια». Η τελική Εποχή της Έριδας είναι η τελική εποχή αυτής της εκφυλισμένης περιόδου που βιώνουμε τώρα.

«Αυτό που θα τοποθετείται στο στόμα, τη στιγμή εκείνη, θα αυξάνει τα Πέντε Δηλητήρια εντός σας. Θα εμφανιστεί στην Κίνα και θα εξαπλωθεί στη Μογγολία και θα καταναλώνεται από τους ανθρώπους του Θιβέτ. Θα γίνει η αιτία για άτακτες βροχοπτώσεις, θα υπάρχουν μεγάλοι παγετοί και χαλαζόπετρες. Αν κάποιος που διαλογίζεται παίρνει τέτοιες ουσίες, ακόμη κι αν ασκηθεί για εκατό κάλπα, δεν θα πραγματώσει τη θεότητα». Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα στην άσκησή τους. «Σε μελλοντικές ζωές θα περιπλανιούνται συνεχώς σε κατώτερα βασίλεια. Ακόμη και η ευσπλαχνία του Βούδα, του Ντάρμα και της Σάνγκα δεν θα έχουν την δύναμη να τους προστατέψουν».

Είναι πολύ σαφές. Πολλές διδασκαλίες, πολλές προβλέψεις, οι οποίες έχουν εμφανιστεί σε διαφορετικές εποχές, όλες όμως δηλώνουν το ίδιο πράγμα. Σε πολυάριθμες προβλέψεις λέει το ίδιο, ότι η χρήση αυτών των ουσιών έχει απαγορευθεί από πολλούς πραγματωμένους σοφούς και των Νυίνγκμαπα – της αρχαίας παράδοσης – και επίσης και των νέων παραδόσεων όπως οι Κάγκκου, οι Σάκουα και οι Γκελούκπα. Αυτές λοιπόν οι λέξεις που προέρχονται από τον Γκούρου Παντμασαμπάβα δεν εξαπατούν ποτέ. Γι αυτό μην το παίρνετε ελαφρά και δικαιώνετε μια λανθασμένη αντίληψη λέγοντας: «Είναι εντάξει, είναι μόνο μια συνήθεια». «Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να είσαι εκεί, μπορούν να καπνίζουν έξω». Προκαλεί το χάος που βιώνουμε στον κόσμο σήμερα.

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το συγκεκριμένο δεν είναι ένα φυσικό προϊόν αυτού του συστήματος. Είναι ένα φυτό που δεν ανήκει σε τούτον τον κόσμο κι ωστόσο υπάρχει εδώ εξ αιτίας του κάρμα. Γι αυτό, όποιος έχει ένα ελάχιστο ίχνος ενόρασης μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του σπουδαία υπηρεσία καλοσύνης απαρνούμενος εντελώς τις ουσίες αυτές. Δεν αποτελεί προσωπική επιλογή ελευθερίας, δεν είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι η αιτία πολλών ταραχών στο παρόν.

Όμως αν και έχει προβλεφθεί, οι άνθρωποι θα πουν: «Γιατί; Είναι κάτι τόσο μικρό». Είναι τα μικρά πράγματα που προξενούν μεγάλους μπελάδες, πάντα. Όλα τα πράγματα αρχίζουν από μικρά, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Αυτή ήταν μια σύντομη διδασκαλία για τον καπνό.